

Historische Kring Woudsend



NIEUWSBRIEF

Nummer 17 - december 2020

Contactadressen

Douwe Zondervan (voorzitter)
Iewâl 20
8551 PT Woudsend
tel. 06 14107673
e-mail: douwezondervan@ziggo.nl

Broer de Wolff (secretaris)
B.W. Okmastrjitte 3
8551 NP Woudsend
tel. 06 17883742
e-mail: broerdewolff@outlook.com

Jouke Hoekstra (penningmeester)
De Warren 9
8551 MR Woudsend
tel. 06 17079787
e-mail: joukeh@ziggo.nl

Bankrekeningnummer:
NL50 RABO 0132 0365 25 t.n.v.
Stichting Historische Kring Woudsend

Website:
www.historiewoudsend.nl

Algemeen e-mailadres:
info@historiewoudsend.nl

ANBI-erkenning
De Historische Kring Woudsend is door de belastingdienst erkend als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Donaties gedaan aan ons zijn als gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Van de voorzitter,

Het jaar 2020 is voor ons als Historische Kring een teleurstellend jaar geweest. Het met elkaar genieten van de boeiende historie van Woudsend was nauwelijks mogelijk. We hebben met onze club maar een paar keer kunnen vergaderen en de inloopmiddagen moesten noodgedwongen worden geschrapt. Ook het jaarlijkse hoogtepunt, de donateursavond, kon niet doorgaan. Dat zal ook voor jullie, als trouwe donateurs, een teleurstelling zijn geweest. Het gezellig samen zijn met (oud)dorpsgenoten, het uitwisselen van herinneringen, het was jammer genoeg niet mogelijk.

Maar we hebben als HKW niet stil gezeten. Er kwamen best wel veel verzoeken om informatie, bijvoorbeeld over oud-Woudsenders, over de oorlog en over de geschiedenis van ons dorp. Veel werk en tijd is ook gestoken in het archiveren van al ons historisch materiaal. Daar zijn we nog lang niet mee klaar. Bovendien wordt er nog steeds materiaal aangeleverd (en daar zijn we blij mee!). Verder hebben we elke maand een historisch artikel geplaatst in dorpskrant "De Driuwpôlle" en ook regelmatig onze website en facebookpagina van nieuwe informatie voorzien. Natuurlijk vergt ook de financiële administratie de nodige inspanning. In deze nieuwsbrief gaan we verder op enkele bijzonderheden in en tonen we ook een paar aanwinsten.

Ook dit jaar hebben we een bestuurswisseling door moeten voeren. Mede-oprichter Siemon de Vries was volgens de statuten aan de beurt om zijn bestuursfunctie over te dragen. Siemon is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de HKW, van een kleine hobbyclub tot een bloeiende stichting met meer dan 200 donateurs. We hebben hem voor zijn grote inzet heel hartelijk bedankt. Broer de Wolff is bereid gevonden om de functie van secretaris over te nemen.

Wij zijn heel blij met u als donateur. Als dank hiervoor en ook als compensatie voor het niet doorgaan van de donateursavond bieden wij u graag een boekwerkje aan. Het bestaat uit foto's van de panelen van onze jubileum tentoonstelling plus nog extra bonusmateriaal. Ik ben ervan overtuigd u hier een plezier mee te doen.

Graag wens ik u tot slot een gelukkig en gezond 2021 toe!

Douwe Zondervan

Inloopmiddagen

In verband met de Corona maatregelen hebben we besloten dit winterseizoen geen inloopmiddagen in mfc De Driuwpôlle te houden. Als u iets wilt brengen voor ons archief of voor historische informatie kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.

Tjitte de Vries

In het nieuwsblad Groot Sneek stond onlangs een interview van Henk van der Veer met Tjitte de Vries. Dit was voor ons reden om contact met Tjitte te zoeken. Tjitte is een zoon van Gerrit de Vries en Lyia Landau. Lyia Landau was het joodse meisje dat in de oorlogsjaren ondergedoken was in Woudsend, bij de familie Boeijenga. Aanleiding om met hem in contact te komen was tweeledig: Hij was bezig met het schrijven van een boek over het familieverhaal van zijn moeder en wij wilden graag wat meer weten over zijn opa, waarnaar hij is vernoemd. De reden van onze nieuwsgierigheid naar z'n opa was de uitgifte van een aantal ansichtkaarten van Woudsend in het begin van de twintigste eeuw. Dit contact heeft geleid tot uitwisseling van gegevens.



Over z'n moeder Lyia Landau heeft Jan de Vries een verhaal geschreven in zijn oorlogsboek 'Woudsend en Woudsenders in Oorlog en Verzet', dat in 1995 verscheen. Daarvoor heeft hij haar indertijd in Sneek bezocht, waar ze na haar trouwen met haar man Gerrit de Vries zijn gaan wonen. Ook over de familie Boeijenga, waar Lyia tijdens de oorlog als 'Mia' ondergedoken was, heeft Jan de Vries in het oorlogsboek geschreven.

Over zijn pake had Tjitte de Vries helaas niet veel meer informatie dan wij al weten, omdat hij z'n grootvader niet gekend heeft. Die stierf vrij jong, slechts 42 jaar oud. Tjitte de Vries z'n grootouders woonden in het witte huis bij de korenmolen 't Lam. We wisten dat zijn pake armmeester en schoenmaker was en diverse keren voorzitter geweest is van de Gereformeerde Jongelingsvereniging 'Jonathan'.



Tjitte de Vries kon ons wel vertellen dat z'n grootouders thuis een winkel hadden in tabak en sigaren en drogist-erij-artikelen "uit de Apotheek van

den WelEd. Heer Dr. A. TONELLA, Groningen". De familie bezit nog een wikkel, waarvan wij een scan kregen, die wij hier laten zien.

Publicaties in dorpskrant

De volgende publicaties van ons verschenen in de dorpskrant "De Driuwplöle":

- Januari 2020: Lokkich Nijjier – Siemon de Vries
- Februari 2020: Elfstedentochten van 1985 en 1997 – Hilly Westerhof
- Maart 2020: De Fokkesloot – Douwe Zondervan
- April 2020: Hongervluchtelingen op boerderij familie Mulder – Hilly Westerhof
- Mei 2020: Jacob Nagelhout; het verhaal van de familie – Hilly Westerhof
- Juni 2020: De glasnegatieven van Sjerp Tromp – Siemon de Vries
- September 2020: Station Woudsend: ook de locatie is nu historie – Douwe Zondervan
- Oktober 2020: Weg naar Ypecolsga – Siemon de Vries
- November 2020: 155 jaar geleden: Woudsend in de greep van de pokken – Hilly Westerhof
- December 2020: Krijgt Woudsend weer een muziekkorps? – Douwe Zondervan

Deze artikelen kunt u nalezen op onze website www.historiewoudsend.nl/publicaties/verhalen.

Historische Kring Woudsend



is ook actief op

facebook

Regelmatig wordt op onze facebookpagina een andere foto uit ons archief getoond.

Verzoek om informatie

We kregen de volgende mail:

Geachte Redactie

Op 11-05-1865 komt de familie Femme Karels Zalmstra en Tjerkje Dölle als Kastelein in Woudsend. Graag zou ik willen weten waar de Herberg was en er foto's van. De familie is ± 1870 verhuisd naar Hotel Galamadammen te Koudum. Voor de door u te nemen moeite zeg ik u hartelijk dank.

Door te zoeken in oude krantenadvertenties (via Delpher) kwamen we er achter dat het om "De Watersport" ging.

LOGEMENT
Woudsend.—Galamadammen.

De Ondergeteekende bericht door dezen, dat hij op heden zijn LOGEMENT te Woudsend verlaat en zich als **Kastelein en Logementhouder** zal vestigen op *Galamadammen*. Terwijl hij zijn hartelijken dank toebrengt aan *allen*, die hem met hun bezoek hebben vereerd — en zijn **Opvolger** te Woudsend, den Heer G. J. v. d. WEIJ, dringend aanbeveelt in 't vertrouwen, dat hij steeds mogt genieten — neemt hij tevens de vrijheid *zich zelven* in zijn Logement te *Galamadammen* bij 't geacht Publiek te recomanderen.

Woudsend, 11 Mei 1869. F. ZALMSTRA.

De "opvolger" van kastelein Zalmstra in 1869 was Gerben van der Weij, die het pand in 1883 laat veilen. Uit de omschrijving en de gegevens van het kadaster blijkt dat Sectie A no. 1095 en 1018 de locatie is van "De Watersport".

HERBERG en LOGEMENT, WOUDSEND.

De Notaris BRUINSMA te Bolsward zal Maandag 15 Januarij 1883, 's avonds 7 uur, in na te melden Logement, in het openbaar veilen:

Eene welonderhoudene, goed doortimmerde HUIZINGE, waarin sedert vele jaren met best succes **Herberg en Logement** is gehouden, met **Voorplein, Doorreed**, benevens PAKHUIS of BERGPLAATS, met STALLING voor 40 Paarden, staande zeer aange-naam op den besten stand aan het Vaarwater de Ee, bij de Aanlegplaats van de Stoombooten, en aan den Rijdweg te Woudsend, bij den eigenaar Gerben J. v. d. Weij in gebruik, kad. sectie A no. 1095 en 1018, zamen groot 5 are 50 centiare; te veilen, voorbehoudens zamenvoeging, in 3 perceelen. Breeder bij billetten omschreven.

Aanvaarding 12 Mei 1883.

De koper kan f 4200 als eerste hypotheek onder het gekochte behouden.

Aanwinsten

Van Jule Hettinga kregen we wat inventarisstukken (o.a. drie koektrommels en een gebaksdoos, zie foto's) uit de vroegere bakkerswinkel van Joseph Laagland. Toen hij op 1 juli 1920 stierf zette weduwe Jule de winkel voort met brood van andere bakkers uit het dorp. Behalve bakkerswaren, begon ze ook met de verkoop van kruidenierswaren en was zij de eerste in Woudsend die een tabaksvergunning had. Dochter Alie moest ook meehelpen en werd later broodvenster. Op de foto hiernaast staat ze bij de deur van de voormalige bakkerswinkel. Jan J. de Vries maakte deze foto op 11 april 1971. Een jaar later zou het pand met de naastliggende panden afgebroken worden.



Ook een nieuwe aanwinst is de schilderskar van schilder Foeke de Jong. Na het beëindigen van het schildersbedrijf kreeg werknemer Herman de Vries de kar in zijn bezit. Uiteindelijk kwam de kar terecht op de locatie waar het schildersbedrijf voorheen was gevestigd, de supermarkt De Spar, die de schilderskar wel gebruikte voor het uitstellen van aanbiedingen. Na een recente verbouwing van de winkel was er geen plaats meer voor de schilderskar. De kar mag niet uit Woudsend verdwijnen, daarom hebben wij het beheer op ons genomen.



Ente de Jong

Ente de Jong had in de jaren 30 van de vorige eeuw een garagebedrijfje op de plek waar nu het hok van Peter Deden staat. Hij handelde ook in rijwielen en elektra. De werkplaats van De Jong was een voormalige veestalling. Hij wilde het gebouw nog laten slopen om er een garage met bovenwoning te bouwen, maar dat hielden de burens tegen. In 1937 ging Willem Deden een samenwerkingsverband aan met De Jong. Boven de garage kwam een grote lichtbak met de tekst "de Jong en Deden Autoverhuur taxi" op rood glas met witte letters. In 1940 nam Deden de zaak over, maar dat ging met tegenslag gepaard. De Duitse soldaten namen alle gereedschap mee wat ze konden gebruiken. In 1955 stortte een deel van de werkplaats in. Het geheel werd afgebroken en vervangen door de huidige kleinere werkplaats.



Bovenstaande nota aan de dames Westra geeft een mooi beeld van de taxikosten in die tijd.

Jubileumvaartocht

Onder grote belangstelling voeren op zaterdag 8 september 1928 7 stoomboten vol passagiers door de brug in Woudsend. Ter gelegenheid van 175 jaar Douwe Egberts hield het bedrijf 2 dagen lang feest voor het hele concern. Op de tweede dag was er voor het personeel een vaartocht over de Friese meren. Omdat dit vooraf in de kranten had gestaan, was er onderweg in verschillende plaatsen veel publiek langs de kant.

In de Leeuwarder Courant van 10 september 1928 stond een uitgebreid verslag van de vaartocht over de Friese meren.



Nog beschikbare publicaties

- Boekje 'Woudsend in de vorige eeuw' € 2,50
- Boekje 'Ontdekkingsstocht door Woudsend' € 4,00
- Molenboekje korenmolen 't Lam € 2,50
- Oorlogsboek Jan J. de Vries € 5,00
- 'Kind zijn in de vijftiger jaren' - Hilly Westerhof € 2,50
- Woudsender verhalen van Jan J. de Vries delen 1, 2, 3 en 4 per stuk € 15,00
- Fotoboek 'Wâldsein troch de tiid' € 10,00
- Boek '100 jaar skûtsje Klaas van der Meulen' € 20,00
- DVD 'Historisch Woudsend in zwart-wit' € 8,00
- DVD 'Woudsend in kleur' € 8,00

- DVD 'Woudsend in de 70-er jaren' € 8,00
- DVD 'Kruispunt van waterwegen' € 5,00
- Historisch Kwartetspel Woudsend € 6,50
(nog slechts enkele kwartetspellen)

U kunt een bestelling plaatsen door een e-mail te zenden aan info@historiewoudsend, met daarin vermeld de gewenste publicatie en uw naam, adres en telefoonnummer. U krijgt van ons een verzoek het verschuldigde bedrag over te maken op onze rekening. Bij verzending per post worden verzendkosten in rekening gebracht.