



## De Buuren Noord



De afbeelding hierboven hadden we al in ons archief als een slechte zwart-wit kopie. Kortgeleden kregen we een origineel exemplaar van de indertijd uitgebrachte Ansichtkaart aangeboden. De foto geeft een prachtig beeld van Woudsend rond 1900. De opname is gemaakt vanaf 'It Krús fan Dyk' en toont de Midstrjitte, in die tijd de Buuren genoemd. De Ansichtkaart ('BRIEFKAART' stond er vroeger altijd op de achterzijde) is uitgegeven door Johannes Feenstra, eigenaar van de kruidenierswinkel rechts. We zien hem zelf staan in de deuropening met daarnaast z'n vrouw en één van z'n kinderen, wellicht hun eerste, Douwe die geboren werd op 26 november 1899. In de Midstrjitte staat een kar met goederen getrokken door honden.

Johannes Feenstra werd geboren op 6 februari 1869 als zoon van Douwe Feenstra (schoenmaker in Woudsend) en Trijntje Steenbergende Boer. Op 17 juni 1898 trouwde hij met Hendrika Jacoba Koopman, geboren op 6 juli 1868 te Lemmer. Uitgaande van de vermeldingen in allefriezen.nl kregen ze 7 kinderen.

Johannes stierf vrij jong op 6 maart 1916, 47 jaar oud. Na het overlijden van Johannes heeft wed. Feenstra de winkel doorgezet. Later nam de zoon Willem Arnold Fredrik Feenstra de winkel over. Hij werd geboren op 1 oktober 1901 en huwde op 7 oktober 1926 met Geeske Kleistra, geboren op 20 juli 1903 te Joure.

Intussen was het pand verbouwd tot wat er nu staat. Na het vertrek van Feenstra ging de zaak over naar Pieter Tolsma. Later was Siemonsma's Versmarkt er een tijd in gevestigd. Momenteel staat het huidige pand op deze plek te koop.

Heel lang gaven winkeliers de Ansichtkaarten van hun woonplaats uit. Van de familie Feenstra hebben wij ruim 30 verschillende Ansichtkaarten in ons archief. Tolsma zette de traditie van uitgifte van Ansichtkaarten voort maar ook andere winkeliers zorgden met het laten maken van Ansichtkaarten voor een historisch beeld van ons dorp.

Simon de Vries.