



## Weg naar Ypecolsga

De kop van dit artikel is afkomstig van een unieke Ansichtkaart uit het begin van de 20e eeuw. Helaas behoort deze kaart (nog) niet tot de collectie van de Historische Kring Woudsend maar via een particuliere verzamelaar kunnen wij u toch een (vergrote) afbeelding van deze mooie kaart laten zien.



Het poststempel is niet goed leesbaar maar wel duidelijk staat het jaar vermeld waarop de Ansichtkaart verstuurd is: 1907. Blikvanger is graanmolen "Het Lam", waarop Carl Ernst Hugo Siegert molenaar was. Achter de molen richting Ypecolsga de panden aan het latere Julianaplantsoen. Het huis met balkon was toen de Doopsgezinde pastorie, waar in die tijd ds. K. Vos als voorganger gewoond moet hebben. Daarvoor de twee panden van het Attebaeshûs. In 1926 kreeg het tweede pand een extra woonverdieping. Op het einde zien we nog net een stukje van het voorhuis van de boerderij van Jan Jentsjes de Vries. Het pand daarvoor is de boerderij van Couperus. In 1960 werd dit pand vervangen door nieuwbouw van drukkerij Van Dijk.

Links op de Ansichtkaart zien we de achterkant van de gebouwen die aan de noordkant van De Kamp stonden.

De Wegsloot liep eerst waar nu de straat Achterom is. Nadat in 1843 de straatweg Sneek-Lemmer gereed kwam, werden er plannen gemaakt voor de aanleg van een grindweg over Woudsend-Ypecolsga-Balk verder de Zuidwesthoek in. De grindweg vanaf de straatweg tot aan de Ee lag er 15 jaar later, maar het was pas op 22 maart 1862 dat het aanleggen van de grindweg richting Zuidwesthoek werd aanbesteed. Voor Woudsend was het een hele ingreep omdat de Wegsloot in ons dorp verlegd moest worden en er een doorbraak gemaakt moest worden richting de Ee. Het door het verplaatsen van de Wegsloot vrijgekomen terrein is later bebouwd, dat zijn de huidige panden aan de zuidzijde van Op 'e Romte.

De Ansichtkaart is uitgegeven door J.A. Spandouw, die winkelier was en eerst een winkel in de Midstraat Noord



had en later verhuisde naar De Dijk, het pand op de hoek waar nu een winkel is van tweedehands boeken/kleding. Spandouw heeft verschillende Ansichtkaarten van Woudsend uitgegeven. Op een aantal van die kaarten staat hij zelf er bij op de foto en ja hoor, ook op deze Ansichtkaart staat hij pontificaal vooraan.

We moeten ook nog even een blik werpen op de achterkant van deze Ansichtkaart. Wat allereerst opvalt is de volgende mededeling op de linkerzijde:

**'BIJ VERZENDING ALS BRIEFKAART (NIET ALS DRUKWERK) MAG DEZE RUIMTE VOOR CORRESPONDENTIE GEBRUIKT WORDEN'**  
Het verschil zal wel in de portokosten hebben gezeten.

De kaart is verzonden door Oeke en is bestemd voor de Jonge Juf ... Siegert. Helaas is de voornaam van de Jonge Juf niet leesbaar. Het adres is summier: 'p/a Den Heer C. Siegert Harmelen Bakker'. Maar dat moet voor de postbode voldoende geweest zijn om de kaart op het juiste adres te bezorgen. De bakkerij in Harmelen is uitgegroeid tot een groot bedrijf dat inmiddels al 129 jaar bestaat. Het bedrijf wordt nu geleid door de in 1965 geboren Carl Ernst Hugo Siegert, de zesde generatie bakkers en molenaars lezen we in een overzicht op hun website. Uit dat overzicht kunnen we ook afleiden dat het bij Carl Albert Siegert geweest moet zijn waar de Ansichtkaart in de brievenbus belandde. In 1849 kocht de Duitse Carl Johan Wilhelm Siegert de molen 't Lam in Woudsend en heeft daarmee onbewust de basis gelegd voor dit bedrijf in Harmelen, maar ook voor een heel nageslacht van molenaars en bakkers.

Siemon de Vries

